

1^η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Χριστοδούλου Χαρά, Καμαρίτου Έλενα, Τσεντής Παναγιώτης, Συμεού Κωνσταντίνος και Ευλαμπίου Παναγιώτα Γ1, Μιλτιάδους Αντρέας Γ5
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Παρτάκκη Παναγιώτα και Πολυκάρπου Ανθή, Οικιακής Οικονομίας, Κτωρίδου-Παρτάκκη Ειρήνη Σχεδιασμού και Τεχνολογίας

ΣΥΝΘΗΜΑ: Νιώσε τη μαγεία! / **Feel the magic!**
Κύπρος... Ένα παραμύθι που ξεδιπλώνεται μπροστά σου! Νιώσε τη μαγεία της στη φύση, στην απτή κληρονομιά της, στους ανθρώπους της, στην ανεμελιά, τη ξεγνοιασιά και την ηρεμία της, στις εμπειρίες που σου προσφέρει. Ανακάλυψε το Εθνικό Δασικό Πάρκο Μαχαιρά, πάρε βαθιά ανάσα, μύρισε τα πεύκα, τρέξε, ξάπλωσε στο πράσινο, δροσίσου, αφουγκράσου το νερό στο ρυάκι, το κελάηδισμά των πουλιών, νιώσε το χάδι του ήλιου. Άντλησε μικρές χαρές που θα σου δώσουν δύναμη και διάθεση να χαμογελάς. Χάρισε στον εαυτό σου όμορφες στιγμές και αφέσου!



2^η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Λαδάς Χρίστος, Α3
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Νησιώτης Γιάννης, Τέχνης, Θεοφάνους Γεωργία, Πληροφορική

ΣΥΝΘΗΜΑ: Όταν κοιτάς από ψηλά... / **When you watch from above...** Να κοιτάξεις τον κόσμο, τη φύση από ψηλά είναι μια πραγματικά εκπληκτική εμπειρία. Σε χαλαρώνει αλλά ταυτόχρονα σε γεμίζει ενέργεια και δύναμη. Νιώθεις πως μπορείς να πετύχεις σχεδόν τα πάντα! Στην Κύπρο, είμαστε τυχεροί γιατί η φύση μας προσφέρει απλόχερα αυτή την ευκαιρία σε κάθε της γωνιά. Υπάρχουν αμέτρητα σημεία κοντά στα χωριά μας όπου μπορούμε να ανεβούμε και να απολαύσουμε τη θέα από ψηλά, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας. Είναι φανταστικό, γιατί όταν κοιτάς από ψηλά... αισθάνεσαι ελεύθερος!



3^η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Παφίτη Αυξεντία και Συρίγα Αλεξάνδρα Δανιέλα, Α2, Ηλία Έλενα και Πογιατζιή Γεωργία, Α3, Αγγελή Γιώργος, Α4.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Ιωάννα Σατραζάμη, Καθηγήτρια Μουσικής, Ελένη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Δήμητρα Παπαχαραλάμπους, Φιλολόγος

ΣΥΝΟΗΜΑ: Γεφυρώνω την παράδοση.../ Bridging

the past... Θέλοντας να γνωρίσουμε τα «ξεχασμένα» γεφύρια της Κύπρου ντυθήκαμε με την παραδοσιακή κυπριακή στολή και ακολουθήσαμε διαδρομές της παράδοσης. Τα βήματά μας, μας έφεραν μπροστά από ένα μοναδικό και μαγευτικό θέαμα. Το Διπλογέφυρο του Δελίκηπου! Ονομάστηκε έτσι, διότι αποτελείται από δύο μεγάλες πετρόκτιστες καμάρες, με αποτέλεσμα να φαίνεται σαν να είναι διπλό γεφύρι. Στο παρελθόν υπήρξε σημαντική οδός για τους κατοίκους της περιοχής. Οι άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, να ταξιδέψουν και να κάνουν εμπόριο. Σήμερα, κρυμμένο στην πευκόφυτη αγκαλιά της κυπριακής φύσης αποτελεί πόλο έλξης για την ομορφιά και την αρχιτεκτονική του.



ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΙΛΜΑΚΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ

Μαθητές που συμμετείχαν στο χορό: Λάμπρου Έλενα, Νικολάου Μαρία, Παφίτη Αυξεντία, Πρασίτη Μαρία, και Συρίγα Αλεξάνδρα Δανιέλα, Α2, Ηλία Έλενα, Α3, Αγγελή Γιώργος, Γεωργίου Χαραλαμπία, Ζαχαρία Μαρία, Κυριάκου Μιχάλης και Χριστοφόρου Ευφροσύνη Α4.

Μαθητές που συμμετείχαν στο μουσικό σχήμα: Πογιατζιή Γεωργία, Α3, Κονδυλίδης Νικόλαος, Α7, Μιλτιάδους Αντρέας και Νικολάου Αχιλλέας Γ5.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ: Ιωάννα Σατραζάμη, Καθηγήτρια Μουσικής, Ελένη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Δήμητρα Παπαχαραλάμπους, Φιλολόγος

Μπορείτε να παρακολουθήσετε το φιλμάκι μας στο YouTube στον εξής σύνδεσμο <https://youtu.be/QDniRyxWoiY>

ΣΥΝΟΗΜΑ: Θέλω Λαούτα τζιαι Φκιολιά...Θέλω τζιαι Ζιαφέττι / I want a Lute, a Violin, and a Party

Αναδεικνύω κρυμμένα και ξεχασμένα «Διαμαντάκια» του τόπου μου... Κύπρος, ένας τόσο δα, μικρός τόπος, με αμέτρητες κρυμμένες ομορφιές και προορισμούς. Εκεί που λες τα είδα όλα, και αναρωτιέσαι, πού αλλού να πάω; Τι άλλο υπάρχει να δω που δεν το έχω δει ξανά; Εμφανίζεται κάτι καινούργιο και σαγηνευτικό που σε προσκαλεί και σε παρασύρει σε εξορμήσει και νέες περιπέτειες. Με την ομάδα των μαθητών μας, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε και να αναδείξουμε – με τα μέσα που διαθέτει ένα σχολείο, προορισμούς «Διαμαντάκια», που προωθούν τον φυσικό μας πλούτο. Βρίσκονται κρυμμένοι και «ξεχασμένοι» στη χρυσοπράσινη αγκαλιά της κυπριακής γης και δεν είναι πολύ γνωστοί στο ευρύ κοινό.

Παράλληλα, μείναμε πιστοί στην αγάπη μας, ως σχολείο στις παραδόσεις και τον λαϊκό μας πολιτισμό, την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά, τους χορούς και τα τραγούδια του τόπου μας που έχουν κληροδοτηθεί από τους προγόνους μας και τα οποία θέλουμε να διατηρήσουμε αλλά και να προβάλλουμε. Επιλέξαμε να χορέψουμε στα βήματα του Κυπριακού Γυναίκειου Συρτού, ο οποίος προβάλλει τις αρετές της Κύπριας γυναίκας σε εκδηλώσεις χαράς και γλεντιού, στην παρουσία του αντίθετου φύλου.

Ντύσαμε μουσικά το φιλμάκι μας με ένα πολύ γνωστό κυπριακό τραγούδι, σε μουσική και στίχους Αχιλλέα Λυμπουρίδη. Το διασκευάσαμε δίνοντας έμφαση στον πανέμορφο στίχο και το τραγουδήσαμε με μια δόση θεατρικότητας και χιούμορ - με σεβασμό πάντα προς το δημιουργό. Θελήσαμε να το κάνουμε λίγο πιο φρέσκο και σύγχρονο. Με την πρώτη δοξασία του βιολιού και τον μελωδικό ήχο του λαούτου το αρχέγονο κυπριακό πνεύμα ξύπνησε μέσα μας και οδήγησε τα βήματά μας σε αυτό τον υπέροχο χορό...



Οι υπεύθυνες καθηγήτριες Ιωάννα Σατραζάμη, Καθηγήτρια Μουσικής, Ελένη Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Δήμητρα Παπαχαλαράμπους, Φιλολόγος θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους όσους βοήθησαν να πραγματοποιηθεί το φιλμάκι μας. Τους χοροδιδάσκαλους κυρία Γεωργία Κύρρη, κυρία Μιράντα Θεοδώρου, κύριο Αντώνη Αντωνίου. Τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο ηχολήπτη και τον κύριο Γιώργο Καλλονά, μουσικό. Επίσης, το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίας Βαρβάρας για την παραχώρηση του Πρώτου Βιομηχανικού Εργαστηρίου Αγίας Βαρβάρας. Τον ιερομόναχο και φύλακα του μοναστηριού της Παναγίας Στάζουσας που μας επέτρεψε να στήσουμε το σκηνικό μας έξω από τον ιερό ναό. Την Διεύθυνση του Γ' Δημοτικού Σχολείου Ιδαίου για τον δανεισμό παραδοσιακών στολών. Την κυρία Δήμητρα Χριστοδούλου, Γαλλικό, η οποία βοήθησε στη μετάφραση του τραγουδιού στα γαλλικά. Τους γονείς των παιδιών που μας τα εμπιστεύτηκαν και κυρίως τους μαθητές και τις μαθήτριες που αγκάλιασαν με θέρμη και ενθουσιασμό την ιδέα και έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό. Πολλές ευχαριστίες στη Διευθύντρια του σχολείου που μας στήριξε σε κάθε βήμα.

ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΘΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ LOVE CYPRUS

Μέσα σε κλίμα χαράς, ευφορίας και ενθουσιασμού και στην παρουσία σπουδαίων προσωπικοτήτων από την Κύπρο και το εξωτερικό, το βράδυ της Δευτέρας, 3 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των επάθλων του διαγωνισμού **LOVE CYPRUS**, που διοργάνωσε το Φιλανθρωπικό ίδρυμα **Yianis Christodoulou Foundation**. Στην τελετή βράβευσης βρέθηκε και ο αγαπημένος τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Αργυρός, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες του. Η αίθουσα εκδηλώσεων του Monte Carlo στη Λεμεσό πλημμύρισε από μαθητές και μαθήτριες από όλη την Κύπρο. Το σχολείο μας, δεν γινόταν να απουσιάσει από αυτή τη γιορτή χαράς, αφιερωμένη στη δημιουργικότητα των μαθητών/τριων.

